

Wij in de wijk

Wij-in-de-wijk Randenbroek: woensdag 28 maart, 10.00-11.30 uur

Wie?

Wij (Anita Breunissen en Jacobine de Bruin) zijn een aantal jaren terug in Randenbroek-Zuid komen wonen. Het leek ons beide leuk om het contact en het omzien naar elkaar tussen bestaande en nieuwe wijkbewoners Randenbroek een impuls te geven en zo ontstond 'Wij In de Wijk'.

Wat houdt 'Wij In de Wijk' in?

4x per jaar organiseren we een activiteit in het teken van ontmoeting en duurzaamheid. Denkaan een kleding-, interieur- en stekjesruilbeurs. Ideeën voor invulling van deactiviteit zijn altijd van harte welkom

Wat?

Wij In de Wijk is ervoor alle buurtgenoten. Staat garant voor een open karakter.

Om het buurtaspect te versterken nodigen we bij elke activiteit een wijkbewoner uit die vanuit zijn/haar expertise inbreng kan leveren. Bijvoorbeeld: bij de kledingruilbeurs was Ada de Groot (kleding- en stijladviseuse) aanwezig om leuke tips te geven.

Waar?

In de gezellige ruimte van Nieuwe Erven, die ons gastvrij de mogelijkheid geeft om hier Wij In de Wijk te zijn. Hele prettige samenwerking.



Reacties van bezoekers

"Ben hier net in de wijk komen wonen; wat een leuke manier om wijkbewoners te ontmoeten"

"Ik ben zo blij met mijn geruilde 'nieuwe' kleding; nu heb ik iets moois om met de kerst te dragen."

"Ik wist niet dat het zo'n gezellige ruimte is hier in de Nieuwe Erven."

"Leuk om als nieuweling de verhalen van mensen te horen die hier al lang wonen; zo kom je nog 'es iets van de wijk te weten."

"Echt grappig, dat je elkaar nu op straat begroet; tja, nu ken je elkaar"

Gastcolumn.

Mijn naam is Tamara Badre, 41 jaar, moeder van twee kinderen en ik werk als gastouder.

Ik woon na 20 jaar Rotterdam nu alweer 12 jaar in Amersfoort in de Verdijkstraat en het bevalt ons goed: Het groen, de rust en de vriendelijke mentaliteit van de mensen spreekt mij erg aan. Wel mis ik soms de nabijheid van mijn familie. Met mijn burens is er een fijn en warm contact, we staan voor elkaar klaar wanneer nodig.

De wijk is mooi geworden met de nieuwbouw, er hangt een betere sfeer en er is minder overlast. In de toenmalige Anne Annema school heb ik als vrijwilliger gewerkt toen er 100 vluchtelingen werden opgevangen. Sommige



buurtbewoners waren huiverig en angstig, maar door het vrijwilligerswerk zag ik dat dat geheel onterecht was. Er zijn heel wat vriendschappen ontstaan tussen de vluchtelingen en de vrijwilligers. Heel mooi om te zien. Ook waardeer ik burgemeester Bolsius voor zijn rol en inzet hierin.

Graag ben ik maatschappelijk betrokken. Ik heb een tijdje als buurtmaatje via de burenhulpdienst een oudere dame bezocht die graag wat meer aanspraak wilde. Binnen korte tijd ontstond er een hechte band en mijn

kinderen gingen ook graag mee. Helaas is zij overleden, maar we denken nog geregeld aan haar. Het is fijn iets voor een ander te kunnen betekenen, het hoeft niet groots te zijn, soms is een klein gebaar al fijn.



Opening Kwekerij



Op vrijdag 6 april, van 16.00-18.00 uur, zijn alle buurtbewoners die Nieuwe Erven een warm hart toedragen van harte uitgenodigd op de opening van de Kwekerij.

De Kwekerij is een nieuw gebouw op het terrein van Nieuwe Erven dat gebruikt kan worden voor allerlei initiatieven. Van koorrepetitie tot een schrijfcursus, van theateroptredens tot VVE-vergadering.

Er is muziek, een hapje & drankje en natuurlijk de mogelijkheid om de Kwekerij te bekijken.
Meer info? post@nieuweerven.nl

Onze wijk Randenbroek Schuilenburg ontvangt jaarlijks van de gemeente het buurtbudget dat naar eigen inzicht mag worden besteed. De meeste kans hebben ideeën die de leefbaarheid in de wijk bevorderen en ideeën die mensen samenbrengen.

Heeft u een idee of suggestie? Stuur uw mail dan vóór 20 maart 2018 naar klokhuisamersfoort@gmail.com en vermeld daarbij een omschrijving van wat u wilt organiseren en welk bedrag (incl. begroting) u wilt aanvragen uit het Buurtbudget Randenbroek/Schuilenburg.

Medio april vindt de stemavond plaats, op deze avond stemmen buurtbewoners welke aangevraagde projecten zij graag uitgevoerd zien.



de gebroeders Gerard en Wout Versteeg hebben

De Bosuil in het Randenbroekerbos

GESPOT!



De Bosuil behoort tot de familie der echte uilen. Hij is ongeveer 38 cm groot en heeft een grote ronde kop zonder oorpluien. Hij heeft zwarte ogen en de bovenzijde is donkerroestgeel tot grijsbruin met donkere lentevlekken en kleine donkere dwarsstreepjes.

Hij eet graag muizen, kikkers, kleine vogel, insecten, vis, wormen en af en toe ook wat plantaardig voedsel is een echte nachtvoegel.

In oude bossen, zowel loofnaald, als gemengde bossen, maar ook in misschien wel uw tuin laat hij zijn prachtige hoofdje soms zien - mits er veel bomen in staan. Wilt u 'm eens in levende lijve bekijken?

Wandel dan eens naar het Randenbroekerbos, vlakbij het Koetshuis Randenbroek, bij de grote eikenboom.

Veel kijkplezier!



Gluren bij de Buren is een huiskamerfestival dat plaatsvindt door alle wijken van Amersfoort. Het vloerkleed is het podium; de bank is de tribune. Per woonkamer treedt 1 act op die 3 keer een half uur speelt. Door de speciale looproutes kan je als bezoeker maximaal 7 optredens bijwonen.

Gluren bij de Buren maakt de wijken in Amersfoort gezelliger en geeft lokale acts een podium. Gluren bij de Buren vindt door heel Amersfoort plaats op zondag 11 maart 2018. Tussen 12:00 en 17:00 uur programmeren we een drietal optredens van een artiest in elke woonkamer. Elk optreden duurt maximaal 30 minuten. Het is gratis te bezoeken. Wel wordt na afloop van elk optreden gevraagd om een vrijwillige bijdrage. Neem dus vooral kleingeld mee!

Ook in wijk Randenbroek wordt er een aantal optredens gedaan in huiskamers van buurtgenoten.

...vervolg Gluren bij de Buren



>> Jacco Haker Band : unplugged! Nederlandstalige pop/rock muziek. Intiem en uitbundig, zacht en stevig, klein en groots!
> 12:00 / 13:30 / 15:00
> Verdiweg 595



>>Volkstone: twee liedjesschrijvers met wederhelft en heel veel snaarinstrumenten...
> 13:30 / 15:00 / 16:30
> Nieuwe Erven, Heiligenbergerweg 144

En zo is Gluren bij de Buren een uitstekend recept voor een lekker middagje luistermuziek! Kijk op www.glurenbijdeburen.nl en zie hoeveel stappen het dichtstbijzijnde optreden van je vandaan is!

Gezocht



vrijwilligers voor de redactie van wijkwebsite Randenbroek

Hoe handig & leuk zou het zijn als ook de wijk Randenbroek een wijkwebsite zou hebben waarop allerhande activiteiten, oproepen en initiatieven kunnen worden gedeeld?

Nieuwe Erven zorgt ervoor dat de website klaar staat om gevuld te worden, daarna is de buurt aan zet. Daarom zoeken we een groep van 4 of 5 Randenbroekers die uitvoering willen geven aan deze wens en met elkaar de redactie willen vormen.

Lijkt het je leuk om buurtgenoten te ontmoeten en samen met hen de allereerste wijkwebsite op te richten? Voel je je betrokken bij Randenbroek en wil je graag inzetten voor een betere buurt?

Mail dan vóór 20 maart naar post@nieuweerven.nl. Voor 1 april word je dan uitgenodigd voor een eerste bijeenkomst waarin meer zal worden verteld over de opstart. Ben je nieuwsgierig, maar weet je nog niet zeker of het bij je past? Ook dan kun je reageren. Tijdsinvestering: 8-10 uur per maand.

Inspiratie opdoen? Kijk eens op amersfoortzuid.info